

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.



**Bid voor de ziel**

van Jufvrouw

**HERMINIE VAN DER STICHELEN**

geboren te Ste Maria-Lierde den 16 April 1880 en aldaar godvruchtig overleden den 17 Maart 1938.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

---

Vol betrouwen heb ik den Heer verwacht, en Hij heeft op mij zijne oogen geslagen. Hij heeft mijne smee-kingen verhoord en mij uit den poel der ellende getrokken.

Ik heb ellendige dagen en droeve nachten geteld, mijn leven is in smarten geëindigd, maar pijnen en ziekten als men ze geduldig verdraagt volmaken de kroon welke God ons heeft voorbereid. Job I, 7

Het leven van den mensch is een strijd van de wieg tot het graf; ieder oogenblik is een stap tot de eeuwigheid. Ons leven is als een schaduw die voorbijvliegt, als een bliksem die schittert en weldra verdwijnt.

God mengelt op deze aarde het geluk met bitterheden, opdat wij een ander geluk dat niet bedrieglijk is zouden zoeken. H. Aug.

En nu Heer, behandel mij volgens uw goeddenken en beveel dat mijne ziel in vrede ontvangen worde, want het is mij voordeeliger te sterven dan nog langer te leven.

Duurbare familie en vrienden, gunt mij een laatsten blijk van liefde en genegenheid door mij indachtig te zijn in uwe vurige gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil ! 300 d. afl.

---

Uitg. R. Suys koster Ste Maria-Lierde