

Zalig zijn de dooden die in den Heer gestorven zijn.  
APOC. 14.



Schepene VANDERSTICHELEN was een uitstekend man: vast in't geloof, wijs en voorzichtig in den raad, onvermoeibaar in het werk. In het bestuur was hij een voorbeeld. Naast zijne collegas van de schepenbank heeft hij, jaren lang, met weergaloozen iever, al zijne krachten te pande gesteld om de loopende zaken af te handelen, moeilijkheden te vereffen en nieuwe ontwerpen in te studeeren, tot groei en bloei van Oudenaarde, zijne geliefde stad.

De wereldoorlog legde op zijne schouderen eene reuzentaak. Altijd nieuwe offers voor de stad, nieuwe gevaren en nieuwe lasten. Overal bij zijn, over alles verantwoordelijk zijn voor den vijand en voor de medeburgers! Die kommer en bezorgdheid om het algemeen welzijn werden voor hem gelijk de adem van zijn leven, gelijk de slag van zijn hart; ze lieten hem niet los, noch bij dage noch bij nachte. Het bestuur der stad werd als het slagveld waar hij streed voor ons allen, en waar hij viel als een held. En als een held ging hij de dood onverschrokken te gemoet.

Den getrouwen strijder voor godsdienst en burgerdeugd zal God beloonen. Wij betreuren hem allen en bidden dankbaar: Heer, geef hem de eeuwige rust!

*Hert van Jesus, ik heb betrouwen in U!*  
300 d. afl.

R.

I.

P.

*Photo Vandevyvere - Oudenaarde - dr. Vandenabeele.*