

Zalig diegene die zuiver van hert zijn, want zij zullen God zien.



TER ZALIGER GEDACHTENIS
VAN

Maria-Anna VANDER STICHELEN

DOCHTER VAN

KAMIEL EN VAN RENILDE VAN DEN BOSSCHE

geboren te Ste-Maria-Audenhove
den 5 Oct. 1911, en aldaar godvruchtig overleden,
den 11 Mei 1919.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

ANNA heeft waarlijk korten tijd geleefd, nauwelijks ontloken, is zij als eene bloem op haren stengel verwelkt. Ze verspreidde rondom haar, door hare voorbeeldige gehoorzaamheid en kinderlijke godvruchtigheid eenen welriekenden geur, een geur van heiligheid, en daarom heeft God ze uit het midden der bedorvene wereld genomen en ze geplaatst in den Hof van 't hemelsch Paradijs, alwaar zij voor eeuwig bij haren schepper zal bloeien.

Lieve Ouders, vaartwel, dank voor de goede opvoeding die gij mij hebt gegeven, dank voor uwe waakzaamheid en goede zorgen, ik ga mij vervolgen met mijnen broeder Xaveer, bij de Engelen des Hemels. Goede zusters, weent niet, ik volgde immers uwe stichtende voorbeelden; verkleefde Oomen, ik zal God voor u bidden dat Hij u versterke in uwe opeenvolgende beproevingen, en dat Hij u allen honderdvoudig zou weergeven wat gij allen voor mijn tijdelijk en geestelijk geluk gedaan hebt. Vader en Moeder, nog eens troost u, ik zal met mijnen broeder, gesneuveld voor 't Vaderland, voor u bidden.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. a.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.