

Onze Vader, die in de Hemelen zijt... uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel.

Xavier, 't Vaderland in gevaar ziende, trok ten strijde om vadergrond, autaar te verdedigen. Hij verliet zijne bedroefde ouders, wien eenige zoon hij was, zijne goede zusters en zijne verkleefde oomen, en riep hun toe : « Tot weerziens als 't God belieft. » En ziet het behaagde God den zachtmoedigen jongeling tot zich te roepen te midden van 't moordend staal, van 't ronken der obussen, van 't geknetter der vreeselijke geweren en kanonnen. Groot en menigvuldig zijn de verdiensten van dezen kristen soldaat, die tot der dood toe zijn heilige plicht van 't verdedigen des Vaderlands volbracht, die 't offer van zijn jeugdig leven deed op den autaar van recht en getrouwheid aan Belgenland.

Wij betreuren allen in onzen vriend dat vroegtijdig afsterven, want zachter en vriendelijker jongeling kan men moeilijk aantreffen, het eenige wat ons troost is, dat hij zijn deugdzaam leven schonk voor onze verdediging, daarom zullen wij hem eeuwig dankbaar wezen.

Beste Ouders, Zusters en Oomen, uwe droefheid is groot, doch weest niet ontroostbaar, de goede God loont den dapperen soldaat in 't eeuwig leven, weest fier over uw zoon, broeder en neef, hij gaf immers zijn bloed voor 't Vaderland.

Medebroeders der congregatie, volhardt in een christelijk leven.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 jaren en 7 quadr. a<sup>n</sup>.

Druk. E. Van Hauwermeiren Geeraardsbergen.