

Wie kan liefde en leven
God ten offer geven,
honderdvoudig winnen zal
wat hij liet in 't tranendal.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JULES VAN DER STOCK,

echtgenoot van Mevrouw

MARCELLA VAN STEENBERGE.

Soldaat van het 23^e Linie, sneuvelde hij voor zijn
land en volk, te Oostwinkel, op 26 Mei 1940.

Hij was geboren te Delftinge, den 5 Juli 1912 en
werd den 8 Juli 1940 te Smeerebbe begraven.

Hij was, met stralend oogen, aan de hand zijner
jonge gade, het leven ingetreden. Met vlijtige hand
bouwde hij zijn liefdewoon op waarin, — o zonnige
toekomst — vreugde en vrede hun beider levens-
dagen zouden bestralen.. als onverwachts de
grootte wereldramp zooveel heerlijkheid, moord-
dadig vernielen kwam.

Opgeroepen voor 't vaderland, viel hij op 't veld
van eer en plicht.

Is 't aardsche leven dan enkel een droom?.. Wij
gelooven, Heer, in Uw opperste wijsheid en Uw
grenzelooze liefde en klagen niet om 't offer dat
werd gevraagd.

Gij zult en blijft ons eeuwig einde en goed en
boven scheiding en dood, blijven wij opzien naar
de eeuwige sterren des hemels, waar trouwvol-
brachte plicht krijgt onvergankelijk loon.

Liefste Gade daàr wacht ik op U; daàr hoop ik
U allen, mijn teergeliefde Ouders en Broeders
weer te zien: trouwe liefde vindt haar hoogste be-
kroning in God.

Bid voor den dierbare overledene de vier akten.