

Zie, hier ben ik, Heer, Gij hebt mij geroepen.
I Koningen III : 9.



BID VOOR DE ZIEL VAN
zaliger

Franciscus-Xaverius VAN DER STRAETEN

*geboren te Sint-Martens-Bodegem,
den 10 Januari 1866,
en aldaar godvruchtig overleden den 25 Juni 1933.*

Hij was eenvoudig, rechtveerdig en vol liefde voor allen; zijn goed hart, zijne gedienschtigheid verwierpen hem de genegenheid van al die hem kenden. Geene ongerechtigheid werd op zijne lippen gevonden, in vrede en rechtvaardigheid heeft hij gewandeld.

Heer, mijn hart is niet hoovaardig geweest, noch mijne oogen hoogmoedig, en groote zaken heb ik niet beoogd.

Mijn God, ik weet dat gij alle harten doorgrondt en dat gij de eenvoudigheid bemint; daarom heb ik U alles in de eenvoudigheid des harten opgedragen.

Vaartwel, beminde Broeder, Zuster en Bloedverwanten, vaartwel, ik bedank u voor al hetgeen gij voor mij gedaan hebt, ik zal U in den hemel beminnen gelijk ik U op aarde altijd bemind heb, vergeet mij niet in uwe gebeden en bewaart zorgvuldig mijn aandenken in uw hert.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
300 dag. afl.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 d. afl.

R. I. P.

St-Martens-Bodegem, Evarist Hellinckx