

Het is zoet te sterven als men wel heeft geleefd.  
H. Aug.



BID VOOR DE RUST DER ZIEL VAN

**Henri Vanderstraeten**

echtgenoot van

**LEONIE VANDEVELDE**

*geboren te Eyne*

*den 18 Februari 1827, en overleden te Bevere (Oud.)*

*den 28 Januari 1907*



Van zijne kindsheid opgevoed in de deugd, was hij eenvoudig, recht, godvreezend en verwijderd van alle kwaad. Job. I. 1.

Hoe gelukkig is hij, allengskens en van verre het uur des doods te hebben zien naderen; want alzoo heeft hij zich kunnen bereiden om heilig te sterven; zijn leven sedert lang was slechts eene gedurige bereiding tot dit laatste uur. H. Franc. H. Ther.

De Almogende heeft het tegenwoordig leven met kwellingen vervuld, om ons de weerde te doen kennen van het toekomstige leven. H. Ephrem.

Troost u, lieve echtgenoote, onze scheiding zal niet eeuwig duren; en gij, dierbare kinderen, eert uwe moeder al de dagen van haar leven, en vergeet nooit uwen overledenen vader — bemint elkander gelijk ik u bemind heb, ja weest vereenigd en leeft in vrede. I Thess. IV. Eccl. VII. H. Bern.

Bermhertige Jesus, schenk hem de eeuwige rust.  
(7 jaren en 7 quadr. aflat).

**R. I. P.**

-----  
Bevere. — Druk. C. Wattyn-Rohaert.