

Hij was ons lief in dit leven, vergeten wij hem  
niet na zijne dood. (H. Chrys.)



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER  
**Jan Vanderstraeten,**

ZOON VAN WIJLEN MIJNHEER

Lodewijk Charles en van Dame Maria Theresia Van Wanzele.

Ontvanger der Kerkfabriek, Voorzitter van den  
Onderlingen Bijstand, Lid van de genootschap-  
pen van den H. Franciscus-Xaverius, van het  
H. Hart, den Kruisweg, enz.  
geboren te Synghem den 18 Juli 1823 en aldaar  
godvruchtiglijk overleden den 23 Juni 1905, ver-  
sterkt door al de Rechten onzer Moeder de  
H. Kerk.

Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God,  
vermeed het kwaad en volhardde in de on-  
schuld. (JOB II. 3.)

Hij heeft den goeden strijd gestreden; hij heeft  
den loop volbracht; het geloof behouden.

(II. TIM. IV. 7.)

Met christelijke verdueligheid zag hij zijn laat-  
ste uur aankomen en hij onderwierp zich geheel  
en gansch aan den heiligen wil van God, over-  
tuigd zijnde dat de dood voor den rechtveerdi-  
ghe niets anders is als een overgang tot een  
beter leven. (HEBR.)

O Maria, al mijn betrouwen is in U, want ik  
weet dat degenen die U waarlijk dienen en be-  
minnen niet zullen verloren gaan. (H. LIG.)

Vaartwel, Bloedverwanten en Vrienden, bid-  
den wij den Heer opdat wij, na innig vereenigd  
te zijn geweest in het sterfelijk leven, eens voor  
altoos zouden vereenigd worden in het zalig  
eeuwig leven.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.  
(300 dagen aflaat.)

Asper, drukk. Vrouw P. Everaert.