

Het lijden van den tegenwoordigen tijd, kan niet opwegen tegen de toekomstige heerlijkheid, die ons zal worden geopenbaard. Rom. VIII ; 18.



BID VOOR DE ZIEL VAN

zaliger

Joannes-Baptista Van Der Straeten

Echtgenoot van

Melania Schelfthout

geboren te St-Martens-Bodeghem den 24 Januari 1870
en aldaar godvruchtig overleden den 13 Juni 1937,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Ik was ten zeerste bedroefd door het vroegtijdig afsterven van mijn geliefden schoonzoon; een paar dagen later roept de Heer ook mij tot Zich!... O goede God, hoe onbegrijpelijk zijn uwe raadsbesluiten... Onderwerpen wij ons aan uwen H. Wil, o Heer, want Gij zijt oneindig goed en Gij bemint ons oneindig.

Vaarwel, beminde Echtgenoot, heb dank voor de genegenheid en de goede zorgen die gij mij steeds toedroegt. Ik verlaat deze aarde om het eeuwig loon te gaan ontvangen, onze scheiding zal niet eeuwig zijn: in den Hemel zullen wij elkan- der wederzien.

Teergeliefde Kinderen en Kleinkinderen, gij weet hoe genegen en bezorgd ik voor u geweest ben, blijft altijd wel uwe christelijke plichten volbrengen gelijk ik u van jongs af geleerd heb, ik zal u in den hemel beminnen gelijk ik u op aarde altijd bemind heb, weest uwen vader dagelijks in-dachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

Sint-Martens-Bodegem, Evarist Hellinckx.