

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Leopold VAN DER STRAETEN**

echtgenoot van

**Mevrouw Judith KIEKENS**

geboren te Delftinge den 1 Juni 1891 en er godvruchtig overleden den 7 Mei 1945.

Voorzien van de HH. Sacramenten.

Die den Heer vreest zal vrede hebben in zijn laatste oogenblikken : en op zijn stervensuur zal God hem ter hulpe komen.

Oudstrijder van 1914-18 heeft hij geleden en gestreden voor het Vaderland. De talrijke ontberingen die hij alsdan verduurd heeft zijn ongetwijfeld de oorzaak van de ziekte die hem ten grave gesleept heeft. Hij ook is een slachtoffer van dit wreede monster dat wij oorlog noemen.

Hij was een getrouwe echtgenoot en goede Vader, bekommerd en bezorgd met zijn huisgezin. Vaarwel gij lieve Moeder, aan wie ik zooveel te danken heb. Vaarwel duurzame echtgenote, die ik vroegtijdig moet verlaten. En gij lieve kinderen, nu ik er niet meer ben, weest gij de steun en troost van moeder en grootmoeder door een braaf en deugdzaam leven. Gedenk u mijner in uwe gebeden. Ook van uit den hemel zal ik voor u een vader zijn.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

---

*De Familiën VAN DER STRAETEN, KIEKENS-  
FLAMEE en VEREECKEN,*

*danken voor de blijken van innige deelneming in hun rouw.*

---

Drukk. Pauwels, Geeraardsbergen.