



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

**Maria-Juliana-Elisabeth Vanderstraeten**

TEERGELIEFD DOCHTERTJEN VAN

**OSCAR en van EMMA MOERMAN**

*geboren te Bevere, den 1 Oktober 1915  
en aldaar aan de liefde zijner ouders ontrukkt,  
den 2 Augustus 1917*

---

Onschuldig kind, na korte dagen  
hebt gij den Heer reeds opgedragen  
uw schoone ziel,  
maar bitter maalt, door 't leed gedreven,  
uw Moeders en uw Vaders leven  
het Smertenwiel !

---

Het zij zoo't moet : 't en helpt geen klagen;  
op dezen moge, en alle dagen,  
Gods Wil geschiën !  
Ach ! bidt voor ons en blijft daarboven  
den God van al dat goed is loven.....  
Tot wederzien !

---

Jesus zeide : laat de kleine kinderen tot Mij komen  
en verstoot ze niet, want voor dezen is het Rijk der  
Hemelen. MARC. X

**R. I. P.**

---

*Aud. — Vande Velde & De Meester*