

Het is een zalig gedacht voor de overledenen te
bidden. (MACH. 11, 12).



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

Stéphanie Vanderstraeten

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

Richard Devos

geboren te Deftinge, den 27ⁿ April 1875

en godvruchtig overleden

te Everbeek, den 24ⁿ Januari 1941.

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was die oprecht kloeke, waakzame vrouw,
waarvan het Boek der Wijsheid spreekt; ja, haar
mag men in volle waarheid de woorden toepassen:
« Zij heeft de wegen van haar huis bewaakt en
haar brood niet in ledigheid geëten. » (SAP. 31).

Als een goede moeder heeft zij altijd haar kin-
deren tot het goede aangespoord, gansch vervuld
zijnde van godsvrucht en wijsheid... o geëerde
Moeder, uw naam zal altijd in ons geheugen
geprent blijven. (MACH. PS. 44).

In haar langdurig lijden heeft zij den mond niet
geopend om zich te beklagen. Uw vertroosting en,
o Heer, hebben haar hart vervuld in evenredigheid
van haar smarten. (PS. 43, 19).

Bemide Echtgenoot, geliefde Kinderen en
Kleinkinderen, Broeders en Zusters, ik sterf, mijn
levensbaan is ten einde... Ik smeek U, vergeet me
nooit; blijft onwankelbaar in het geloof; welhaast
zullen wij vereenigd zijn, om niet meer gescheiden
te worden.

Mijn Jesus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier.