

Wie God vreest moet de dood niet vreezen, want
zij zal voor hem, eene bron van geluk zijn. Eecl I 13



BID VOOR DE ZIEL
van

CHARLES VAN DER STRICHT

weduwnaar van

PERPETUA MONJOUR

geboren te Everbeke Sint - Jozef en al-
daar haastiglijk overleden, in den ouder-
dom van 76 jaren.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch, die
geduren zijn leven tracht te zijn, gelijk hij in de uur der
dood begeert gevonden te worden, want de dood zal
ons treffen, op den oogenblik dat wij het minst peizen.

Hij was een goed echtgenoot en vader, was voor-
zichtig in zijnen handel, sterk verkleefd aan den Gods
dienst, vervulde wel zijne schristelijke plichten.

Maria moeder der weezen wie heeft U ooit aan-
roepen, zonder verhoort te worden.

u, Bonaventura.

Vaarwel lieve kinderen en bloedverwan-
sen, ik ben ontrukt aan uwe oogen, maar
niet aan de liefde van uw hert.

vergeet mij niet in uwe gebeden, en dat
de zegen van Jesus altijd over u weze.

Bermhertige Heer Jesus geef hem de eeuwige rust,
100 dagen afaat,

R. I. P.

O, V. Nieuwenhove - V, D driessche, Nederbrakel