

Zalig is de dienaar, welke de Heer, als Hij
komt, wakende vindt. (Luc. xii. 37).



ZALIGE GEDACHTENIS

van

LOUIS VAN DER STRICHT

weduwenaar van

Joanna-Maria D'Hanscutter

echtgenoot van

MATHILDE DE FLO

geboren te Leeuwergerm den 29 April 1841 en er
schielijk overleden den 21 Januari 1902.

*Lid van het genootschap van den H. Franciscus-Xaverius
van het broederschap der H. Barbara
en van de vereeniging van den H. Kruisweg.*

Het was een voorbeeldige spoorwegbediende,
getrouw aan zijne plichten. De dood, hem zoo
onverwachts treffende, heeft hem bereid gevonden,
want regelmatig naderde hij tot de HH. Sakra-
menten, woonde getrouwvol de goddelijke diensten
bij; elken zondag zag men hem zonder menschelijk
opzicht zijnen kruisweg doen. Zij sterven dan geene
onvoorziene dood, deze die als vrome christenen
leven en de gedachte des doods voor oogen hebben.

Bemide vrouw en kinderen, gij weet dat ik u
bemind heb en dat ik voor u bekommerd was, ge-
denkt mij dan in uwe gebeden.

Bemide vrienden, weest mijn lot indachtig,
vergeet mij niet in uwe gebeden, want de hand des
Heeren heeft mij geraakt.

... Jezus barmhertigheid ... ag. aflaat).

... t van Je ... a ... altijd meer

... ne. ... aflaat).

... ach en Dupou