

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



**Biddt voor de Ziel**

van

**PHILOMENA VAN DER STOCK**

Echtgenootte van

**JOZEF GORLLER**

*Geboren te Paricke*

*Den 10 September 1839 en godvruchtig overleden  
te Nederbrakel den 9 April 1905.*

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.



De dood is beter dan een bitter leven en de eeu-  
wige rust dan eene aanhoudende kwijning.  
Eccl. XX.

In de dagen mijner kwellingen heb ik God ge-  
zocht, en bij nachten heb ik mijne handen tot Hem  
verheven en ben niet bedrogen geworden.  
Tob.

Gelukkig is diegene die verduelig lijdt, want na  
de beproeving zal hij de kroon des levens ontvan-  
gen die God beloofd heeft aan die hem beminnen.  
Jac. I.

Mijne allerliefste kinderen, bemint uwen vader  
tot in zijnen hoogen ouderdom, en bedroeft hem  
niet zoolang hij leeft; eert hem met woord en daad  
en in alle geduld, opdat zijn zegen over u kome en  
zijn zegen ten einde toe op u blijve. Eccl.

Mijn Jezus barmhartigheid ! (100 dag. afl.)  
Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.  
(300 dag. afl.)

**R. I. P.**