

Wijs en voorzichtig zijn degenen die leven zoo-
als zij wenschen te sterven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Francies Van der Sypt

echtgenoot van

Mevrouw Adelaïde Van den Berghe

geboren te Strijpen, den 4 December 1861, en god-
vruchtig overleden te Sint Goorix-Audenhove, den
20 Mei 1933, versterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de confrerie van de H. Barbara en van den
Wekelijkschen Kruisweg.

Heere al wie U dient is zeker dat, indien hij be-
proefd is geworden in dit leven, hij zal gekroond
worden in het anderē; indien hij in verdrukking is
geweest aan dezen kant van het graf, hij aan genen
kant bermhertigheid zal verwerven en verlossing
vinden.

Gij toch, o Heer, verheugt U niet in onze kwelling-
gen; maar na het onweder geeft Gij ruste, na tran-
nen en zuchten overlaadt Gij met vreugde.

O Goede en bermhertige Jezus, wij bidden en
smeeken U, verleen uwen dienaar de eeuwige rust,
laat het eeuwig licht hem verschijnen.

Duurbare echtgenoote, familie en vrienden, stort
geene nuttelooze tranen en zuchten; maar helpt
mij door uwe gebeden en goede werken opdat de
Heer mijne ziel genadig wezen in bermhertigheid
ontvange.

Mijn Jezus bermhertigheid.

100 dag. afl.

R. I. P.

Sottegem, drukkerij Haegeman-Cousy