

Al komt de dood dan onverwacht,
Ik had er reeds lang op gedacht.

Zalig zijn de dienaars, welke de Heer, als Hij
komt, wakende vindt. Luc. XII, 37.

†
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Joannes Franciscus VAN DER VOORDE

weduwnaar van

Catharina MOSTINCKX

en van **Joanna VAN DROOGENBROECK**

echtgenoot van **Anna Maria De Mesmaeker**

Lid van den Wekelijkschen Kruisweg

geboren te *St-Mertens-Bodeghem*, den 29
Januari 1835 en aldaar *schielijk overleden* den
12 April 1906.

Zij sterven geen onvoorziene dood, die de
gedachte van den dood altijd voor den geest
hebben. H. Anselmus.

Lieve *Echtgenoot*, allerliefste *kinderen* en
klein-kinderen, groot is uwe droefheid, maar
weest niet ontroostbaar. Ik zal voortgaan met
u te beminnen, blijft vereenigt, helpt elkander
en vergeet mij niet in uwe gebeden.

De begrafenis heeft plaats gehad op Zon-
dag 15 April. De plechtige Uitvaart zal plaats
hebben op Donderdag 26 April, om 9 ure.

Een tweede dienst, van wege het Genoot-
schap van den H. Franciscus Xaverius, op
Vrijdag 27 April, om 7 ure. Een derde dienst,
van wege de voortplanting des geloofs, op
Zaterdag 28 April, om 7 ure, allen in de paro-
chiale kerk van *St-Mertens-Bodeghem*.

Ternath. — Druk. Fr. GILLIS-BOSMAN.

Ik keerde mij aanstonds tot God,
Biddende om een zalig lot.

En onverwacht komt zij dan nooit,
Voor die bereid is tot de dood.

In deze hoop van zaligheid,
Ging ik gerust naar de eeuwigheid.