

Genadige Jezus, geef hare Ziel de eeuwige rust.



BID VOOR DE ZIEL

van

Celina VAN DER ZWALMEN

weduwe van

Henri VAN DER STEENEN

geboren te Zarlardinghe, op 22 November 1869
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,
op 8 Mei 1951, gesterkt door de HH. Sacramenten
der stervenden.

Wat is het leven van de mens hier op aarde dan een afwisseling van zegen en beproeving, een gedurig heen en weergaan van voorspoed en onheil. Gelukkig de mens, die zowel in lijden als in voorspoed zijn vertrouwen niet verliest. Want alleen een christen mens kan alles aanwenden tot loutering van zijn ziel. Zo is het leven van deze eenvoudige moeder heengegaan, onopgemerkt in de ogen van de mensen, maar groot in de ogen van God. Daarom zal God haar dan honderdvoudig lonen. God, die steeds de toevlucht was in alle omstandigheden van haar leven, zal haar nu opnemen in Zijn oneindige Heerlijkheid. Alleen voor zulke mensen is de dood het ingaan van het leven, want « voor Uw gelovigen, o Heer wordt het leven verwisseld en niet weggenomen, en nadat het huis van beproeving en aardse miserie is ontbonden, wordt in de hemel een eeuwige woonstee verworven ».

Duurbare kinderen en familie, ik zeg U een laatste vaarwel, ik dank u voor uw genegenheid, liefde en zorgen. O. L. Heer roept mij tot zich, doch troost U, eens toch zien we elkaar Hierboven weer. Vergeet mij ondertussen niet in uw gebeden.

Drukkerij Vandendriessche-De Vleeschauwer,
Opvolger Paul De Vleeschauwer, Nederbrakel.