

Goed doen maakt het leven schoon en verdienstelijk.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN Frans VAN DER ZWALMEN

zoon van Leon en Margriet Van Der Roost

Kandidaat-koster. Oud leerling der Bisschoppelijke Normaalschool te St-Niklaas.

Leerling der T.K.S. te Berchem-Antwerpen.

Lid van den Bond van 't Hart, van de Confrerie der Boschkapel, van de Gebedsactie, van de B.V.K.S. en van de Chiro. Geboren te Buggenhout, den 3 September 1928 en er in den Heer ontslapen, den 28 Juni 1947, versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Een onverbidelijke ziekte heeft, in de oogen der menschen, dit schoone jonge leven verwoest, maar in de oogen van God heeft zij dit lenteleven doen openbloeien langs een kristelijken dood, in de eeuwige lente van 't rijk des Hemels.

Die jongeling immers beloofde een schoon kristelijk leven in dienst der H. Kerk en voor het heil der zielen.

Hij had een groote godsvrucht tot O.L. Vrouw, zijn tweede moeder, hoe hij ze in zijn ziekte noemde. Hij was een voorbeeld in al de jeugdorganisaties : de Scouts, het Chiroleven maar in 't bijzonder in alle werk dat den luister der goddelijke diensten betrof. Hij was immers begaafd met een fijn muziekaal gevoel en met een aangename mollige stem, en zoo verwondert het ons niet dat hij gestorven is met de schoonste kerkelijke zangen op de lippen. Zijn afscheid aan vader en moeder, zusters en broeders was hartroerend, doch in volle berusting aan Gods Heiligen Wil en de blijdschap der heiligen die naar den Hemel verlangen, en den Rozenkrans in zijne hand.

Zeer beminde Ouders, die zooveel gewerkt hebt om mijne toekomst te verzekeren, ik dank u hartelijk, maar toch in 't bijzonder voor al uwe goede lessen en gebeden die me bereid hebben tot een kristelijken, heiligen dood. Blijft allen getrouw aan O.L. Heer, aan zijne H. Kerk, aan O.L. Vrouw, onze hemelsche Moeder, blijft voor mij bidden en in 't bijzonder gij beminde zuster aan den Heer toegewijd. Ik ook in den Hemel gekomen, bij mijn twee broertjes die als engeltjes gestorven zijn, vergeet u niet en geen enkel van al uwe weldaden. Eens zijn wij allen vereenigd voor eeuwig in den Hemel. O.L. Vrouw Nood Gods bid voor ons.