

Geloofd zij Jezus Christus Amen.

† BID VOOR DE ZIEL †  
van Mevrouw

**MARIE VAN DER ZWALMEN**

weduwe van Mijnheer

**CYRIEL VAN DAMME**

*geboren te Ste-Maria-Lierde, den 3 Januari 1867 en  
er godvruchtig overleden den 10 December 1932,  
versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.*

Zij was eenvoudig en rechtzinnig van herte, leefde in de vrees des Heeren en bewandelde standvastig den weg zijner geboden.

In de beproevingen des levens heeft zij haar betrouwen op God gesteld en de Heer heeft zich tot haar geneigd om haar uit dit tranendal te verlossen.

Hoe troostelijk is het na eene stervende moeder het gedacht dat zij hare plichten getrouwelijk heeft gekweten en dat zij sterft in de armen van den godsdienst. Hare kinderen, die haar omringen beweenen haar allen, omdat zij weten hoe zeer zij hun beminde.

O, Maria, mijne Moeder, gij weet het, na Jesus is het in U dat ik al de hoop mijner zaligheid heb gesteld.

Zalig is de mensch, die de beproevingen verduldig verdraagt, want na beproefd te zijn geweest zal hij de kroon des levens ontvangen.

De deur des Hemels staat open voor allen, die in het leven hun betrouwen gesteld hebben in het minnelijk Hert van Jesus.

*Teergeliefde Kinderen en Kleinkinderen, droogt uwe tranen af, uwe moeder op aarde, zal uwe vertroosteres en bewaakster blijven in den Hemel. Ik sla den weg van vader in. De Heer roept mij en ik verlang naar den Hemel te gaan; doch ik vermaan U, dat gij mijne moeite, om U in den dienst van God ijverig te maken, niet zoudt te niet doen. Volhardt in de vrees des Heeren en de liefde voor elkander. Ik heb U allen zoo zeer bemind in mijn leven, troost mij thans ook in uwe liefde door uwe gebeden.*

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust,

.....  
Druk. — O. Schautteet-De Keyser en Zonen Sottegem