



TER GEDACHTENIS

VAN ZALIGER

**EMILE VANDEPARRE**

ECHTGENOOT VAN

*Valentine Vandermeeren*

geboren te Everbeke den 19 Juni 1880, en aldaar  
na eene langdurige ziekte, godvruchtig in den Heer  
ontslapen den 11 Februari 1906.

*Versterkt door de HH. Sakramenten.*



Kort zijn de dagen des menschen; het getal hunner  
maanden is bij U bepaald o Heer; Gij hebt hem  
grenzen gesteld die hij niet overschrijden kan . . . .

Mijne echtgenote mijn uur is geslagen. Bedroef u  
niet gelijk deze die geene hoop hebben. Breng ons  
kind groot in de vrees des Heeren; en gij mijn  
kleine die nog onbekwaam zijt om het verlies uws  
vaders te waardeeren eert uwe moeder al de dag-  
en uws levens en vergeet mij niet in uwe kinder-  
lijke gebeden.

Op U Heer heb ik gehoopt, Gij zijt mijn God, mijn  
lot is in uwe handen.

Zoete herten van Jesus en Maria, weest mijne  
zaligheid. 300 d. aflat.

**R. I. P.**

---

*Everbeke druk. Arm. Dejessemier.*