

BID VOOR DE † ZIELERUST  
VAN  
**Melanie VANDEPARRE**

WEDUWE VAN  
**Petrus Van Helleputte**

geboren te Everbeke den 14 April 1863 en aldaar  
godvruchtig overleden den 5 Februari 1923.  
Versterkt door de HH. Sakramenten

Moedig heeft zij de wederwaardigheden des levens verdragen, verduuldig en gelaten heeft zij geleden en met nauwkeurigheid hare plichten vervuld; daarom mocht zij gerust verheugen in het midden harer kinderen en uitrusten van hare welgevulde loopbaan.

Het aardsche geluk duurt niet en deze dierbare afgestorvene dient tot bevestiging van onze woorden: na lang gezwoegd en gewerkt te hebben, nu begon zij slechts een rustig leven te genieten en zie plotseling snijdt de dood den draad haars levens af en wisselt het tijdelijke met het eeuwige geluk.

Jesus heeft haar tot zich geroepen en haar behoed van de lange krankheden. Hij reikte haar de hand en stelde haar voor aan de Heiligenschaar. Zij geniet thans den vrede waarnaar zij hier op de wereld tevergeefs verlangde.

Vertroost u, lieve kinderen, wel is waar ik word u ontnomen in het midden mijner dagen, verliest gij mij uit dit tranendal zoo wordt ik uw kostelijk erideel in den Hemel. Neen gij hebt mij niet verloren doch ik ben wedergekeerd tot mijnen schepper en is uwe droefheid groot, dat de hoop des eeuwigen levens welke uwe onderwerping verdient ze verzachtte.

Vaartwel dierbare kinderen, bloedverwanten en vrienden en bidt den Heer voor mij opdat ik de eeuwige vreugde geniete.

Zoet hart van Jesus, wees mijne toevlucht

300 d. afl.

*Everbeke Drukk. Depessemier Vanderdonckt*