

Geloofd zij Jezus-Christus Amen. (100 d. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van

Georges VANDEPLADUTSE

echtgenoot van

Philomena Vanden Berghe

geboren te Ronsse den 29 Mei 1884

en overleden te Ronsse den 2 Februari 1918.

Versterkt door de HH. Sakramenten der Stervenden

De Heer had hem eene schoone ziel gegeven. (Sap. 7 19). Hij was rechtveerdig en godvreezend (Act. 10, 22); goed, zoetaardig en gematigd in zijne zeden (II Mach. 15, 12). Zijne goedheid en ongeveinsde doenwijze maakten hem aangenaam en deden hem overal vrienden vinden (H. Bonav.) Hij was het voorbeeld der geloovigen in zijne woorden, in zijnen handel, in liefde, in geloof en in zuiverheid (I Tim. 4, 12).

Gansch het volk gaf hem deze getuigenis (Act. 10, 22) en daarom was het bedroefd over zijne dood en beweende hem langen tijd (I Mach. 9, 20). Zijne gedachtenis is in zegening (Eccli. 45, 1).

Lieve echtgenote, duurbare kinderen, gij zijt nu in droefheid, maar weent niet gelijk dezen die geene hoop hebben. Ik zal u wederzien en dan zal uw hart zich verheugen. Gij kent het leven dat ik geleid heb, gij kent mijne liefde en mijne zorgen voor u, ah, mijne kinderen, vergeet nooit mijne lessen, eert uwe moeder, en bemint elkander gelijk ik u bemind heb. Thess. IV. 12.

Zoet Hart van Jesus, laat mij U altijd meer en meer beminnen. (300 dag. afl.)

R. I. P.

Ronsse, lichtdruk Goebeert.