

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. Amen.



## Bid voor de ziel

van Mijnheer

## Francies Van De Pontseele

echtgenoot van Mevrouw

MARIE VINCKE

geboren te Paricke den 11 Juli 1868, en  
aldaar godvruchtig overleden den 4 Februari 1940.  
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van het Broederschap van het H. Hert en van  
het genootschap van de H. Barbara.

---

Zalig zijn zij die in den Heer sterven want zij  
zullen rusten van hunnen arbeid, Apoc. XIV.

Gelukkig de mensch dien de Heer bereid zal vin-  
den als hij komt rekenschap vragen van zijn leven,  
Matth. XXIV.

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd  
heeft, H. Aug.

Zwase zlekten hebben hem gekweld, dagen van  
smert heeft hij geteld (Job). Hij wist dat wij lijdend  
met Christus, met Hem eeuwig zullen verheerlijkt  
worden. Zijn laatste troost, zijn sterkte was met  
volle verstand te mogen medebidden de schoone ge-  
beden der stervenden.

Als op eene eereplaats was hij maandelijks te  
communie tereere van het H. Hart, als lid van den  
H. Hartebond

Geliefde Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen  
hetgeen ik geloofd heb, aanschouw ik reeds; hetgeen  
ik gehoopt heb, bezit ik reeds, met Jezus die ik be-  
mind en gediend heb, ben ik vereenigd

Dank voor uwe goede zorgen, vergeet mij niet in  
uwe gebeden.

H. Hert van Jezus ik heb betrouwen op U.  
300 d, afl.

De vier akten a. u. b.

---

Nederbrakel Druk, Wwe. O. Surdiacourt