

De dood is het einde aller kwalen en het begin  
van ons toekomstig geluk. LIB. de VIS. INF. c. 6.

BID VOOR † DE ZIEL  
van

**Jean-Baptiste Vandeponseele,**

echtgenoot van

**Leonie Van Dorpe**

*geboren te Everbeke, den 3 September 1847  
en aldaar overleden den 14 Februari 1913.*

Versterkt door de H. H. Sakramenten.

De brave min is dood;  
De tranen die wij storten,  
Vermochten niet het minst,  
Geen hulp wierd aangebracht:  
Zijn grievend leed,  
Zijn lijden te verkorten  
Wat steeds ons doel, Helaas!  
Maar te vergeets betracht!  
Hij dronk met volen teug,  
Aan, s' levens wrangen beker,  
En steeds verried zijn blik  
Een gruwzaam telle smart!  
Deez' schenkt de goede God  
Het Hemelsch heil hem zeker,  
En loont het lijden van  
Zijn deugdzaam vaderhart!  
Zijn christ'lijk leven zij  
Voor ons een zoet herdenken  
Een stille bede op 't graf  
Dat hem aan de aarde ontrekt,  
Zij thans de troost, dien wij  
Nog aan den dierb'ren schenken  
Wier liefde is ons een schat

Van wederliefde wekt  
Beminde echtgenoote, kinders, bloedverwanten  
en vrienden, de Hemel is voor mij geopend; ik  
bid voor U die over mijn verlies treurt, al ben ik  
van U gescheiden ik heb U niet verlaten. . . Wordt  
het goeddoen nooit moede, zoo zullen wij elkander  
eenmaal wederzien.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.