

Uw Heilige Wil, o Heer, geschiede!



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Louise Van De Pontseele

echtgenoot van Mijnheer

LEO TAILLEMAN

geboren te Ste Maria-Lierde, den 23 Juni 1867
en godvruchtig overleden

te Erwetegem, den 20 Februari 1936,
gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hoe aangenaam is het te sterven als men wel geleefd heeft... want de doo der rechtvaardigen is het einde hunner ellenden, de voltrekking van hunnen zegepraal. de ingang tot het eeuwig leven.
H. Bernardus.

Zalig is de mensch die zijne kwellingen verduldig verdraagt; want na beproefd geweest te zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen die God bereid heeft voor dezen die Hem oprecht beminnen.
H. Jacobus.

Van jongs af heeft zij haar betrouwen op Maria gesteld en ook hare hoop gevestigd.

Beminde echtgenoot, duurzame kinderen het valt mij hard te moeten scheiden; maar het groot geluk dat ik nu geniët moet u vertroosten. De goede God verlaat de zijnen niet. Hij zal u bijstaan en versterken in dezen nood.

Bidt de akten van Geloof, Hoop en Liefde.
Jezus, Maria en Jozef! 7 j. en 7 q.

R. I. P.

Drukk. Melckebeke. D'Hollander, Sottegem.