

Nu laat Gij Heer, uwen dienaar heengaan in vrede,
volgens uw woord.

LUCAS II 29.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EMIEL VAN DE PUTTE

Echtgenoot van Mevrouw

MARIA-THERESIA DE CUBBER

geboren te Schoorisse den 7 Juli 1850 en zeer
godvruchtig in den Heer ontslapen te Segelsem
den 2 April 1938;

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van 't Genootschap der Xaverianen.

— o —

Eene groote ervarenheid is de kroon der ouderlingen
en de godvruchtigheid is hun luister. **ECCL.**

De ware wijsheid is bij bejaarde menschen te vinden
en de voorzichtigheid is de vrucht van 'n lang leven.
Zijne wegen waren schoon, vreedzaam was zijn han-
del en wandel. **BOEK DER SPREUKEN.**

Van een vroom christen stam had hij een levendig
geloof geërfd. Hij beleed zijn geloof in al zijn werken.
De duurzame afgestorvene was 'n voorbeeldige echt-
genoot, 'n goede vader, 'n toonbeeld van al de deug-
den, die ons aangenaam maken aan God en aan de
mensen. Hij was zedig van gelaat, minzaam van
spraak, altijd zacht: alwie met hem in voeling kwam
moest hem eeren en beminnen, niet het minst de
priesters die hij zoo gaarne ontving aan zijn ziek-
bed. Dat hij in vrede ruste!

Beminde Echtgenoot, geliefde Kinderen, ik dank
U voor de teedere zorgen; ik beveel U aan God en
zijne genade. Gansch tevreden en volkomen gerust
sterf ik. Ik zegen U. Ik verlaat U niet ik blijf met U,
want in den Hemel zal ik onophoudelijk voor U bid-
den tot op den dag dat gij mij daar zult vervoegen.
Lieve Kleinkinderen, bidt voor mij met Vader en
Moeder.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

R. I. P.

.....
Dr. V. Portois Schoorisse.