

God zij gezegend in der eeuwigheid!
Zijn heilige Naam weze gebenedijd!



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Julia Eulalia VANDE PUTTE,

Weduwe van wijlen den Heer

PRUDENT DE LONGIE,

*geboren te Ayghem, den 9 Februari 1857 en godvruchtig
overleden te Bevere-bij-Audenaerde, den 4 Juni 1930,
versterkt door de heilige Rechten van onze Moeder de H. Kerk*

De dierbare overledene, die zoo vroegtijdig aan onze liefde ontrukkt werd, was van hare eerste jeugd af, opgegroeid in de zalige vrees des Heeren. In voorspoed en geluk, zoowel als in lijden en beproeving, bleven hare gedachten en haar hert gevestigd op Gods goedheid en almacht. Gansch haar leven bleef zij getrouw hare christene plichten volbrengen, uit dankbare liefde voor den gekruisten Zaligmaker, met de vaste hoop en overtuiging dat strijd en lijden dezer aarde hiernamaals door God vergeld worden met eeuwige blijdschap en vrede.

Mijne dierbare Kinderen, vergeet de goede lessen en voorbeelden niet, die ik U, van in uwe eerste jeugd, gegeven heb om U te geleiden en te bewaren op den weg van eer en deugd. Aardsch geluk is ijdel en kortstondig van duur: eeuwig geluk is eene gloriekroon, die God zijne trouwe dienaren zet op het hoofd. Vergeet mij niet geliefde kinderen en familie weest mij dagelijks indachtig in uwe godvruchtige gebeden. — En gij bijzonderlijk, Neven Priesters, weest mij indachtig aan het altaar des Heeren. — Vaarwel, tot wederziens in den hemel!

Mijn Jezus, barmhertigheid!

300 dag. afl.

R. I. P.