

GELOOFD ZIJ JEZUS KRISTUS! Amen.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

Nathalie VAN DE PUTTE

weduwe van Mijnheer

JAN-BAPTIST BOCKSTAEL

geboren te Maercke-Kerekhem den 6 April 1856. en
godvruchtig overleden te Nederbrakel den 11 Juli 1936.
voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Het is zoet te sterven als men godvreezend ge-
leefd heeft, want de dood der rechtvaardigen is de
overgang naar het eeuwig leven.

De Heer had haar begiftigd met een schoone ziel :
ongeveinsd, minzaam jegens den evenmensch en ge-
dienstig voor iedereen, getrouw en vurig in het vol-
brengen van haar godsdienstplichten : aldus werd
zij door iedereen geacht en bemind.

Haar dood was de trouwe weergave van haar
stichtend leven : zacht en kalm gaf zij hare ziel terug
in de handen van haren Schepper. Bij zulken dood
mag men terecht zeggen : Kostbaar in de oogen van
God is de dood zijner vroomen.

Duurbare Kinderen hebt dank voor uw liefdevolle
zorgen waarmede gij mij hebt omringd. Ik sterf, maar
mijne liefde zal niet eindigen aan den boord van het
graf. Ik heb u hemind op aarde, ik zal u blijven
beminnen in den hemel waar wij elkander eenigmaal
zullen weerzien. Intusschen blijft mij indachtig in
uwe gebeden.

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7j. & 7 quadr.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.