

Op U, o Heer, stel ik al mijn betrouwen.

†

Bid voor de Ziel

van Mijnheer

RICHARD VANDEPUTTE

echtgenoot van Mevrouw

VICTORINE VERSCHULDEN

geboren te Ronse, den 29ⁿ Oogst 1869, en er overleden den 18ⁿ Maart 1945, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

In Gods oordeel zullen de rechtvaardigen onwankelbaar staan; ze zullen in eeuwigheid leven en uit de hand des Heeren het rijk der glorie en een schoone kroon ontvangen. (Boek der Wijsheid)

Geen zoeter troost voor den mensch dan het dragen van zijn kruis met liefde en het aanvaarden van ziekte en lijden uit God's beproevende hand, want die onderwerping en overgeving brengt hem heel dicht bij den Heer en het eeuwig geluk.

Werkzaam en steeds bereid om dienst te bewijzen heeft de duurzame overledene zijn leven doorgebracht en voor zijn huisgezin gezorgd; getrouw aan Gods gebod, bleef zijn hoop op hierboven gevestigd.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkind, hebt dank voor al uw liefde en goede zorgen. Geeft mij nu de verzekering dat uw gebeden mij zullen blijven volgen, opdat ik weldra in Gods glorie dankbaar zou kunnen vergelden wat uw goedheid voor mij gedaan heeft.

Mijn Jesus, harmhartigheid. (300 d. afl.)

De familiën VANDEPUTTE, HANTSON,

VERSCHULDEN en VANDECADSIJE,

BEDANKEN.

.....
Druk. Bataille, Ronse.