

Zij was van iedereen geacht, omdat zij den Heer  
vreesde. Judith vi 11. 8.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

**ROSALIE VANDEPUTTE**

weduwe van Mijnheer

**GUSTAVE DEBODENANCE**

*lid der Genootschap der H. Barbara*

geboren te Nukerke den 17 December 1861,  
en overleden te Ronse den 19 Juni 1938,  
voorzien van de HH. Sacramenten.

Dit is mijn roem en de getuigenis van mijn geweten: in de eenvoudigheid mijns herten, met ware rechtzinnigheid, niet volgens de wereldsche wijsheid maar volgens Gods gratie heb ik in de wereld geleefd. 11 Cor. 1 12.

Zij heeft de wegen van haar huis waargenomen en heeft haar brood in ledigheid niet geëten.

Prov. xxxi 27.

Zij zag het einde van haar leven naderen, met overgave aan den wil van God. Zij bezat die kalmte die voor den stervenden de grootste gratie en voor de levenden de zoetste vertroosting is.

Die Maria dikwijls aanroept gedurende zijn leven zal haren bijstand bekomen in het uur der dood.

H. Bern.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, beminde broeders en zusters, mijn afscheid vervult uw hart met droefheid. Doch ik verlaat deze wereld voor een beter leven, waar ik u zal blijven gedenken en hoop u allen voor eeuwig weder te zien. Intussen weest mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. a.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid

300 d. a.

R. I. P.

.....  
Druk. Bataille en zoon.