

Zalig de dooden, die met een rein geweten de
eewigheid ingaan.

H. Alph.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

Constant VAN DE SYPE

echtgenoot van

CATHARINA DE MIDDELEER

Lid van 't Genootschap H. Franciscus-Xaverius,
geboren te St Lievens Essche, den 16 October 1848
en godvruchtig overleden te Woubrechtgem,
den 7 December 1922;
versterkt door de H.H. Sakramenten.

De duurzame overledene was: als katholiek,
een van de mannen van den ouden stempel,
onwrikbaar getrouw aan de goede zaak, en on-
verschrokken om ze te verdedigen. Daarbij hij
leefde als mensch en vrome christen. Dat hij
in vrede ruste bij den Heer en het loon genie-
te welke hij door zijn eerlijken levenswandel,
en door zijn deugdzaamheid verdiend heeft.

Mijne beminde Echtgenoot, mijne geliefde
Familie, weest sterk en hebt moed. Denkt dat
slechts een korte scheiding ons wacht, en dat
daarop het blijde wederzien voor immer volgen
zal.

Ter wille van Uwe H. wonden, o Jezus, ont-
ferm U over de ziel van uwen dienaar.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

Drukk. Ch. Van Borsstel, Heracle.