

In den Hemel zal ik u beminnen gelijk ik u hier
op aarde heb lief gehad.



BID VOOR DE ZIELE
van

Desideer VAN DE SYPE

Echtgenoot van
MARIE DE SMET

*geboren te Vlierzele den 4 Mei 1871 en godvruchtig
overleden te Herzele den 19 Januari 1929 :
Versterkt door de H. H. Sacramenten.*

De dood van den rechtvaardige is 't einde van den
nacht en 't begin van 't waar leven het einde der
smart en de ingang der zaligheid.

H. Ant. van Padua.

Ik heb ellendige dagen gehad en droevige nach-
ten geteld. Mijn leven is in smarten geëindigd, noch-
tans is er mij niets overgekomen dan hetgeen den
Heer behaagd heeft ; dat zijn heilige Naam gebene-
dijd zij

Met den psalmist zuchtte hij : " Sedert geruimen
tijd zijn de bedrukkenheden mijns herten vermenigvul-
digd ; red mij, o Heere, uit mijnen nood Zie neder op
mijne droefheid en mijn lijden en vergeef mij al mijn-
ne zonden ..

Ps. 30

Bemінде Echtgenoot en Zusters, vaartwel ! De al-
goede God roept mij uit dit tranendal tot zijn Rijk van
eeuwige vrede en altijddurend geluk. Hebt dank
voor al uwe liefde en zorgen en bidt voor de lafe-
nis mijner ziel. Ik heb U vurig bemind hier op aarde
ik zal u voort beminnen in den hemel tot den dag dat
wij in God eens voor eeuwig zullen vereenigd zijn.
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag afl