

Die de vrees des Heeren bezit, zal gelukkig zijn
op het einde van zijn leven, en gezegend op den dag
zijner dood. Eccl. I.



BID VOOR DE ZIEL

van

Jan-Baptist VAN DE SYPE

echtgenoot van

MARIA CONSTANTIA VAN LIEDEKERKE

*geboren te Sint Lievens Essche, den 21 Mei 1845, en
overleden te Herzele, den 30 Januari 1914,
versterkt door de H. H. Sacramenten.*

Pijnen en ellenden zijn mij ten deele gevallen,
maar ik heb den naam des Heeren aanroepen. De
bermhertige, de rechtveerdige, de goede God heeft
medelijden met mij gehad: ik zal nu den Heer beha-
gen in het land der levenden. Prov. 31.

Hij was een man van geloof, getrouw aan de oe-
feningen van den godsdienst, recht in zijnen handel,
zachtmoedig van manieren, weerdig van te leven in
het geheugen der goeden.

Beminde Echtgenoot, geliefde Kinderen en fami-
lie... ik dank u uit ganscher herte over uwe liefde-
volle zorgen, ... leeft altijd als vurige kristenen,
dan zal ik u wederzien in den hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

Drukk. Ch. Van Boxstaal, Herzele.