

Niet hopeloos weenen wij. We zullen moeder weder-
vinden.



Bidt ter zielelafenis
van

Marie Prudence VANDEVANNET

weduwe van

HENRI MEULEMAN

te Waerdamme den 3 September 1851 geboren, en
godvruchtig in den Heer ontslapen te Zedelghem
den 25 Februari 1931.

Zonder de waarde van haar toewijding aan haar moe-
derlijke taak te wegen, beheerde zij met zorgvolle be-
kommernis haar huisgezin, terwijl zij liefde uitstrooide
en haar kinderen tot vrome deugd opleidde onder den
blijden hemel vol geluk dien zij rondom haar te schep-
pen wist.

Zij was haar kinders eer en vreugde, het levend center
waartoe hun harten dreven.

Ook kon haar ouderdom geen last opleveren. Men
minde ze te veel, omdat zij zooveel beminde.

Rijk aan verdiensten stierf zij in den eervollen glans
harer deugd, onder de tranen van haar treurende kin-
deren, wier harten onafscheidbaar met haar vereenigd
zullen blijven.

Mijn lieve Kinderen, lange jaren liet mij de Heer
voor uw geluk leven. Ik dank Hem er voor. U bedank
ik voor de liefde waarmede gij mijn oude dagen hebt
verblijd en voor uw teedere zorgen. Bidt nu opdat me
de Heer zeer spoedig in schoonen hemel opneme. Daar
vinden wij ons voor eeuwig weder.

*Barmhartige Heer Jesus, geef haar de eeuwige
rust.*

300 d. afl.

H. Vergauwe-Verhaeghe. — Zedelghem.