

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Alfons VAN DE VELDE

echtgenoot van Mevrouw

EMELIE THYS

*geboren te Sinte-Maria-Lierde, den 3 Februari 1864
en er godvruchtig overleden den 30 December 1933,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.*



De duurzame overledene, wiens al te haastig afsterven wij diep betreuren, was een vrome christen, voorbeeldig van gedrag getrouw in den dienst van God, vriendelijk in zijne aanspraak en van jongs af in de deugd opgevoed.

Al zijne wegen waren schoon en zijne handelwijze vol vreedzaamheid. Hij was eenvoudig, verduelig en goedhartig, zijne deugden maakten hem aangenaam aan God en aan de menschen; zijne gedachtenis blijft in zegen.

O Heer, ik heb op U betrouwd; behandeld mij volgens uw goeddunken, en beveel dat mijne ziel in rede ontvangen worde.

Beminde *Echtgenoot* en *Kinderen*, bitter is het uur van scheiden en droef het oogenblik waarop ik u verlaten moet, doch troost u, staakt uw getraan en geveen: God heeft mij tot zich geroepen om in het ware Vaderland het eeuwig geluk te smaken. Daar bid ik voor U allen, vergeet mij ook niet.

Bermhertige Jezus, geeft zijne ziel de eeuwige rust.
300 dag. afl.

R. I. P.

Druk Oct. Schautteet-De Keyser & Zonen Sottegem