

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS. AMEN.

†
TER ZALIGER GEDACHTENIS
van

Zuster **EUPHRASIE**

in de wereld Juffrouw **ALIDA-URSULA VAN DE VELDE**

geboren te Nazareth, den 11 Mei 1876

in het Klooster getreden der Zusters

van den heiligen Franciscus, te

Opbrakel, den. 27 November 1900

gekleed, den 12 Meert 1901

geprofest, den 13 Meert 1902

en zeer godvruchtig in den Heer

ontslapen, te Opbrakel, in het

Moederhuis, den. 16 Mei 1908

vertrouwt en versterkt door de heilige Sacramenten.

—o—

Stem van Jezus : Indien gij volmaakt wilt zijn... kom en volg mij.

Stem der jonge dochter : Zie, hier ben ik, want Gij hebt mij geroepen.

Stem van Jezus : Al wie huis, of broeders of zusters, of vader of moeder... om mijnen Naam zal verlaten hebben, zal honderd voor één ontvangen en het eeuwig leven bezitten.

Woorden van den Ecclesiasticus : Eene groote eer is het den Heer te volgen, en door Hem aangenomen te worden is lengte van dagen.

Woorden van den profeet David : Beter is één dag in uwe voorplaatsen, o mijn God, dan duizend in de tenten der zondaars.

Woorden der stervende : Ik ben tevreden, ik voel mij zoo gelukkig. Mijn Jezus, bermhertigheid! Mijn goede Jezus, ik bemin U uit gansch mijn hert!

Woorden uit den Hemel : Beminde moeder, broeders, zusters, en gij allen die mij bemind hebt, weent niet over mij, alsof ik dood ware, ik leef in den Hemel, bij Hem dien ik op aarde uit gansch mijn hert heb bemind.

Goddelijk Hert van Jezus, bekeer de zondaars, red de stervenden, verlos de heilige zielen des Vagevuurs.

R. I. R. 300 d. afl. Pius X.

.....
Sottegem, dr. Vekeman, opv. Eylenbosch & Dupon.