

O dood! o groot geheim der dood! hoe leert gij ons kennen wat wij op deze wereld zijn. H. A.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EDGARD-EDUARD VAN DE VELDE

echtgenoot van Mevrouw

AUGUSTA DE WILDE

*Oppervachtmeester der Gendarmerie - Bevelhebber
der brigade Munckswalm - Vereerd met het
militaire Eereteeken van 2^e klas.*

geboren te Lokeren den 21 Mei 1895 en schielijk
overleden te Munckswalm den 16 September 1932.

*Versterkt door de troostmiddelen onzer Moeder
de H. Kerk.*

Stipt in het volbrengen zijner plichten, diende hij zijn land en zijnen God. Hij was een voorbeeldige echtgenoot, een zorgvolle en teerbemide vader, en hij leefde gelukkig in het midden der zijnen, die hem omringden met die den eerbied en innige liefde.

Gelijk een droom die vervliegt, zoo verdwijnt gij van deze wereld, en zij die u voor dezen in vollen levenslust aanschouwden, vragen thans waar is hij henen. Job. XX.

Een levendig geloof, eene rechtzinnige gods-vrucht, een vroolijke omgang met iedereen, een opgeruimd en zacht karakter verwierven hem iedereen genegenheid, en 't is onder den algemeensten rouw dat hij deze aarde heeft verlaten.

Mijn teedere Echtgenoot, God heeft in eens de banden onzer liefde afgesneden, op eenen oogenblik dat vele gelukkige jaren ons nog schenen te wachten; en overlast van uw verdriet, keer uwe oogen tot den Heer de geneesheer van alle kwalen; breng ons kindje op in de vreeze des Heeren, en God die nooit slaat zonder te zalven zal uw Trooster zijn en uw Beschermer.

Bemide Broeders, Zusters, Bloedverwanten en Vrienden en gij allen mijne Ambtgenooten vaartwel en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jesus ik betrouw op U. (300 dag. afl)

Uitg. Georges De Geyter, koster, M unckswalm