

Goede Jesus barmhertigheid.

BID VOOR † DE ZIEL

van

Emma VAN DE VELDE

echtgenoot van

Alphonse VANCAUWENBERGE

geboren te Everbeke, den 15 September 1876

en aldaar overleden den 28 Maart 1920

Voorzien door de HH. Sakramenten.

De kunst der heelmeeesters, de vurige begeerten mijner nabestaanden en de gebeden die zij voor mij deden hebben mij niet genezen. H. Gr. N.

Ziet, waakt en bidt : Gij weet immers niet wanneer het tijd is, nog wanneer de Meester komen zal, late, te middernacht, met het kriecken van den dag of in den morgen. En hetgeen ik zeg tot u lieden, dat zeg ik tot u allen : Waakt !

Marc. XIII.

Die den Heer vreest, zal voor niets schrikken en geene benauwdheid voelen ; omdat God zijne hoop is, Zalig is de ziel van dezen die God vreest.

Allerliefste ECHTGENOOT, het voorwerp uwer hoop en uwer zorg is u uit uwe handen gerukt in den bloei van haar leven, uwe droefheid is groot maar onderwerp u aan de ondoorgrondbare oordeelen van God hoe droefig zij ook moge schijnen. Bedroef u niet gelijk deze die geene hoop hebben. Leer onze dierbare kinderen in alle gerechtigheid leven. God beminnen, Hem loven en gebenedijden in alles, zij zullen uwe vreugde en troost zijn !

O God wees hun steun en hun troost !

O Maria toon u hunne Moeder !

H. Bas. Thess. IV Olf. 50.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt