



TER ZALIGE EN BLIJVENDE GEDACHTENIS  
van Mevrouw

EVELINE VAN DE VELDE

Weduwe van

Mijnheer JULES LIBERT

geboren te Welden, den 28 Juni 1863, en zeer godvruchtig overleden te Audenaerde, den 6 Maart 1940, versterkt door al de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Onze zoo duurzame overledene was een uitgelezene ziel, een teedere en voorbeeldige Moeder, een vrome christene. Zij was diep godvruchtig, eenvoudig minzaam vreedzaam van aard, haar eigen zelve vergetende, om anderen gelukkig te maken.

Zeer nauwkeurig heeft zij de wegen van haar huis bewaakt, jong Weduwe, heeft zij heldmoedig hare zes jonge kinders allereerlijkst tot staat gebracht: ook zullen hare verdiensten, zooals van dezen die voor de christelijke opvoeding hunner kinderen gezorgd hebben, groot zijn bij den Heer.

H. Hieron.

Hoe gelukkig en gerust zijn de zielen die geheel aan Jesus H. Hert toebehooren.

H. Maria Magd.

De deur des Hemels staat open voor dezen die hun betrouwen op Maria gesteld hebben.

H. Alph.

Bemide kinderen en kleinkinderen, gij zijt mij gene- gen, onderdanig en behulpzaam geweest, daarom zult gij in de rechtveerdigheid gevestigd zijn. Blijft nu voort innig vereenigd, leeft deugdzaam en gelukkig en onder Gods zegen.

H. Aug.

Bemide Moeder, wij betreuren en beweenen bitterlijk uwe afwezigheid: doch wij bewaren in ons hert de troostelijke gedachtenis van uwe aanhoudende bezorgdheid en moederlijke goedheid, wij overwegen gedurig uwe tot ons sprekende deugden.

H. Bern.

Wij hebben u bemind: wij zullen u niet vergeten, tot dat onze gebeden u gebracht hebben in het Huis des Heeren.

*De Akten voor de duurzame overledene.*

7 j. & 7 q. afl.