

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



**Bid voor de ziel**

van Mijnheer

**Frans-Jozef VAN DE VELDE**

echtgenoot van Mevrouw

**EMMA VAN DER LINDEN**

geboren te Everbeke den 16 September 1870 en  
godvruchtig overleden te Aalst den 10 Juni 1942.  
Voorzien van de H. H. Sakramenten.

Lid van de Confrerie van den H. Franciscus-Xaverius,  
van het H. Hert en andere godvruchtige Genoot-  
schappen

---

Hoe broos, onbestendig en vergankelijk is dit leven.  
O onmeedoogende dood die zoo schielijk aan onze  
liefde en genegenheid een duurzame echtgenoot en  
beminde vader ontrukkt. Doch met kristene gelaten-  
heid onderwerpen we ons aan de Goddelijke raads-  
besluiten en zegenen de hand des Heeren die ons de-  
ze beproeving verzendt

Gelukkig die altijd bereid is werken van liefde te  
oefenen de Heer zal hem ten kwade dage ter hulp  
komen. Ps. XI

De betreurde overledene was inderdaad altijd be-  
reid want het was een man van diep geloof,  
werkzaam en bemind van iedereen en die al zijne  
krachten heeft ten beste gegeven tot geluk en heil  
van zijn geliefd huisgezin.

Beminde echtgenoot. Zuster, Schoonzusters en  
Schoonbroeders, duurzame kinderen, gedenkt uwen  
vader die zooveel voor u gedaan heeft, bewaart in  
uw hart zijn onderrichtingen en houdt hem immer  
tot voorbeeld. Eert en bemint uwe duurzame be-  
proefde moeder al de dagen uws levens en ver-  
geet uwe betreurde vader niet in uw vurige gebeden.

Mijn Jezus, bermhartigheid. 300 dag. af.

---

Uitgever L. Van Hoever Koster Oubrakerl