

Geloofd zij Jesus=Christus. Amen.



**TER ZALIGE GEDACHTENIS**

van

**ZUSTER ALPHONSIA**

in de wereld

**JUFFROUW IRMA-MARIA VAN DE VELDE**

geboren te Meilegem, den . . . . . 8 November 1882  
in het klooster getreden der Zusters van  
den H. Franciscus van Assisie, te  
Opbrakel, den . . . . . 25 Augusti 1903  
gekleed, den . . . . . 28 Augusti 1903  
geprofest, den . . . . . 1 October 1904  
zeer godvruchtig en blijmoedig in den  
Heer ontslapen, te Opbrakel, den . 6 Mei 1905.

Zij had vurig gebeden tot het bekomen harer genezing, om nog veel te kunnen werken, voor God, aan het onderwijs der kinderen; doch haar einde voelende naderen, offerde zij, in de eenvoudigheid haars herten, gewillig haar leven op, in vereeniging met het sacrificie van haren goddelijken Bruidegom, om zoo mede te werken tot het stichten van al het goed, waaraan zij hier, op aarde, persoonlijk had willen arbeiden.

Op korten tijd tot de volmaaktheid geraakt, zoo heeft zij langen tijd geleefd. SAP. IV, 13.

Voelen wij het gemis van haar, troosten wij ons bij het gedacht : dat zij nu zegepraalt, zijnde voor eeuwig gekroond, als hebbende den prijs behaald van een vlekkeloos strijden. SAP. IV, 2.

Ja, beminde ouders, zusters en medezusters, weent niet over mij, alsof ik dood ware : ik leef nu in den Hemel bij Hem, dien ik op aarde uit gansch mijn herte lief heb gehad; en ik zal u in den Hemel beminnen, gelijk ik u op de aarde bemind heb. OFF.S.AGN.—S JOAN.BERCHM.

De Heer heeft ze ons gegeven, de Heer heeft ze ons ontnomen; de Naam des Heeren zij gebenedijd. JOB I, 21.

**Dat hare ziel in vrede ruste. Amen.**

.....  
Sottegem, dr.Vekeman, opv. Eylenbosch en Dupon.