

De deur des Hemels staat open voor degenen die hun
betrouwen op Maria stellen.

† ZALIGE GEDACHTENIS †

van Mijnheer

Jan-Baptist VAN DE VELDE

Eerevoorzitter van den kerkraad en lid van al
de godvruchtige genootschappen der parochie.

Vereerd met de herinneringsmedalie - OudGemeenteraadslid
geboren te Erwetegem. den 20 Mei 1860 en aldaar in
den Heer ontslapen den 18 December 1936

Versterkt door de Troostmiddelen der H. Kerk

Een leven van groote beproevingen verduuldig verdragen
is een leven van groote verdiensten: Gelukkig immers de
mensch die het lijden zonder tegenspraak aanvaardt, want
na beproefd te zijn geweest, zal hij de kroon des levens
ontvangen, die God beloofd heeft aan dezen die Hem
beminnen.

Ik heb ellendige maanden tot erfdeel bekomen en zeer
moeilijke nachten heb ik doorgebracht: benauwdheden en
smarten overvielen mij, doch ik heb den Naam des
Heeren aanroepen.

Van mijn teerdere jeugd af, o Maria heb ik mij aan U
als aan mijne Vorstin toegewijd, Gij zijt de haven waar ik
mijn toevlucht nam. Gij weet hoezeer ik u beminde en met
welke kinderlijke liefde ik u altijd aanroepen heb; hoe nauw
ook uwe eeredienst en die van uwen Goddelijken Zoon mij
ter harte lag. In U o Maria, stel ik al mijne hoop!

Duurbare *Broeders en Zusters*, vaartwel, hard is de schei-
ding, ik had u allen zoo lief. - Ik dank u voor al uwe toe-
wijding gedurende mijne langdurige ziekte - ik zal in den
Hemel voor u ten beste spreken in vergelding voor al uwe
groote zorgen voor mij. - Vaartwel gij ook allen *Bloedver-
wanten en Vrienden* en bidt voor mij; en gij vooral mijn
Pe'ekind priester des Allerhoogsten gedenk mij aan het
Altaar des Heeren.

Dat de Engelen u geleiden in 't hemelsch Paradijs; dat de
martelaren u ontvangen en brengen tot de H Stād Jerusalem.

HH. Harten van Jezus en Maria, ik heb betrouwen op U.

.....
Druk. Schautteet & Zoon, Trapstraat 21, Sottegem, Tel. 263