



Tot vroom aandenken aan

DE HEER

Jules VANDEVELDE

RUSTEND LERAAR

Lid van de Bond van het H. Hart en andere
godsdienstige genootschappen,

geboren te Parike, op 19 november 1892 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Aalst,
op 17 november 1963, gesterkt door het
Sakrament der Zieken en de genademiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

« Alle straten van de mensen voeren
voorbij het kruis. Hier aan de stam van het
kruis moeten we sterven en geboren worden
tot een leven dat niet meer sterft ».

Dit is de weg die Kristus zelf heeft afgelegd.

De betreurde is de weg van 't kruis ge-
gaan en is hem de doorgang geworden tot
de echte vreugde en de verrijzenis.

De levenstaak hem door God opgedragen
heeft hij plichtbewust volbracht.

Als echtgenoot en vader gaf hij zich heel
en al aan vrouw en kinderen.

Als onderwijzer - opvoeder heeft hij vele
jaren zijn beste krachten van geest en hart
gewijd aan de hem toevertrouwde jeugd,
was hij voor zijn collega's de wijze raads-
man.

« Zij die anderen hebben opgeleid zullen
schitteren als de sterren aan de hemel.

Mogen hem — zoals hij het zelf had
neergeschreven — de Engelen ten paradijze
begeleiden !

Mijn goede echtgenote, gij zijt mijn op-
beurende troostende engel geweest; hierboven
bij O. L. Heer bid ik voor U om kracht.

Mijn liefste kinderen en kleinkinderen,
bewandelt steeds de weg die ik u ben voor-
gegaan.

Beste familie en vrienden, gedenkt mij
in een dagelijks gebed.

Begr. STRENS, Aalst

DU CAJU AALST