

Waakt, want gij weet noch den dag noch het uur
waarop de Heer zal komen. Matth. XXV. 13.



Bid voor de ziel van

Karel Van De Velde

zoon van

HECTOR en MARIA-THERESIA FIERS

geboren te Laerne den 5 September 1890 en op jammerlijke wijze aan de zijnen ontrukt den 16 Mei 1920

Hoe ondoorgrondbaar zijn Gods raadsbesluiten ? Ziedaar een felle, kloeke jongen, een ware held die de bloedige veldslagen van den wereldkrijg heeft méeegemaakt, en gaaf en gezond den huiskring mocht terugzien: En nu, in volle vrede, in den bloei zijner jaren, valt hij, neergeveld door een misdadige hand !

O, hoe waar is het woord van het H. Schrift : De lach wordt vermengd met droefheid en het einde van vreugdevieren is bittere rouw. (Prov. XIV.) Hij was braaf, zachtmoedig, vreedzaam: hoe plotselings hij ook stierf, toch hopen we met volle betrouwen, want " zoo groot is Gods barmhertigheid dat geen woord ze kan uitbeelden, noch geen gedacht ze omvatten, dat ze alle menschelijk verstand oneindig te boven gaat. "

H. Chrys.

Beste Ouders, broeders en zusters, troost u met dit gedacht en bidt veel voor mij: 't is het eenigste, het grootste liefdeblijk dat ge mij nog kunt geven.

En gij allen die mij gekend hebt, leert door mijn vroegtijdigen onverwacht afsterven dat als het morgen is gij misschien den avond niet zult krijgen. Th. a Kemp. Leefteerzaam, in deugd, in matigheid, vlucht slechte gezelschappen; waakt en bidt opdat de Heer spoedig ze ook kome, U niet onvoorbereid aantrefte.

Mijn Jesus barmhertigheid.

300 dag. afl.

R I P

drukk. W. Vliebergh - Van Huffel, Laerne.