

O! hoe schoon en troostrijk is de dood van den  
deugdzaame, in d'ogen van God!

Bid voor † de ziel

van *Mijnheer*

**Karel-Lodewijk VAN DE VELOE**

*echtgenoot van Mevrouw*

**Prudence VAN HELLEPUTTE**

*geboren te Sarlardinge, den 3 Maart 1867 en er  
godvruchtig overleden den 27 December 1942,  
voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.*

*Lid van den bond van het H Hart, en van  
Genootschap van den H. Franc. Xav.*

Wat is toch het leven van den mensch : een rook die  
voor eenige oogenblikken verschijnt om dan wel-  
haast te verdwijnen.

Zalig zij die zich gansch aan Jezus minnend Hart  
overgeven in vreugde en in droefheid en hun wil on-  
derwerpen aan den H. Wildes Heeren. H. Ger.

Deze brave man vond zijn grootste troost in het vurig  
gebed en dit was voor hem in het uur der doodeene  
bron van onuitsprekkelijke genaden. H. Marg Cort

Hij was een deugdzaame man, vast in zijn geloof en  
in het vervullen zijner christelijke plichten. Hij was  
ook een voorbeeldige echtgenoot en huisvader die zijn  
kinderen heeft opgeleid tot het goede door zijn woord  
en door zijn voorbeeld. De armen en noodlijdenden  
verliezen in hem ook milde steun. Daarom is zoo zacht  
en rustig in den Heer ontslapen.

Bemide echtgenoot en lieve kinderen, weent niet  
over mijn afsterven. onze scheiding is niet voor eeu-  
wig. een dag zal komen dat we malkander zullen we-  
derzien in Gods schoonen Hemel, om nimmer meer te  
scheiden. Hebt dank voor uwe goede zorgen aan mij  
bestede en gedenk mij elken dag in uwe godvruchtige  
gebeden.

*Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne  
zaligheid.*

*300 d. afl.*

*Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.*

*a. u. b.*

*Overbeek druk. Depessemier-Vanderdonckt*