

Allerzoetste Jesus, wees niet mijn rechter maar
mijn verlosser. 50 dagen afl.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

LEO VAN DE VELDE

ECHTGENOOT VAN

Vrouw Marie Van de Wiele

*geboren te Paulaethem den 23 Juli 1865 en god-
vruchtig overleden te Gent den 30 Juni 1913,
versterkt door de HH. Sacramenten der ster-
venden.*

De dagen van den mensch zijn als het gras der
weiden; gelijk eene veldbloem zoo bloeit hij; als de
wind er is overgegaan dan bestaat zij niet meer en
hare plaats zoekt men vruchteloos.

Ps. ch. 15, 17.

De dood geeft den mensch zalige lessen. Zij leert
ons hoe klein wij zijn voor God, hoe kort het leven
is voor de eeuwigheid.

H. Lig.

Gelukkigen voorzichtig, hij die nu tracht te wezen
in het leven gelijk hij wenscht gevonden te worden
in de dood.

NAVOLG. 1-27.

Heere Jesus die uw kostbaar bloed voor de zalig-
heid der menschen vergoten hebt, en van op uw
kruis voor de zondaars vergiffenis afsmeektet
ontvang de ziel van onzen dierbaren overledene en
geef haar de eeuwige rust.

Dierbare echtgenoote heb dank voor uwe onop-
houdende genegenheid; Zorg altijd met woord en
voorbeeld voor de opvoeding van ons teergeliefd
kind; gij mijn kind eerbiedig en bemin uwe moeder
al de dagen van haar leven, dan worden wij eens
vereenigd in het ware vaderland om niet meer
gescheiden te worden.

Zoet hart van Jesus wees mijne liefde. (300 d. afl.)

Zoet hart van Maria wees mijne zaligh. (300 d. afl.)

R. I. P.

Drukk. Th. Hemelsuet & fils, opv. Cl. Gilles, Gent.