

Laat de kleinen tot Mij komen...



DIERBAAR AANDENKEN

aan

Marleen VAN DE VELDE

dochtertje van

Albert en Alice VANOVERTVELDT

geboren te Opbrakel, op 22 oktober 1959,
en aan hun liefde ontnomen te Ronse,
op 25 mei 1960.

Marleentje ligt zo stil, zo stil.
Och, vader, moeder, 't is Gods wil.

God had het U gegeven.
Och, buigt voor Hem en fluistert stil :
Geschiede uw Wil!

Men droeg het weg, zo zacht, zo zacht,
Och, wist gij hoe 't hierboven lacht!
God laat het eeuwig leven.

Denkt daaraan goed en fluistert zacht :
Heer geef ons kracht!

Uw kindje ligt zo stil, zo stil,
maar 't zieltje is blij: het was Gods Wil
en dankbaar is 't gebleven ;
het denkt aan u en fluistert stil :
Doet 's Heren Wil!

Lieve ouders, zusje, grootouders, overgroot-
ouders en alle familieleden, Jezus en zijn goede
Moeder hebben mij bij zich opgenomen in de
schone hemel. Daar zal ik voor u allen bidden,
tot wanneer wij eens voor eeuwig zullen samen
zijn.

Uitg. A, De Croo, Koster, Opbrakel.