

Jezus, Maria, Jozef!



## Bid voor de Zielerust

van

# MAURICE VAN DE VELDE

echtgenoot van

## FLORIDE D'HAeyer

geboren te Nederbrakel den 22 April 1892, en er  
godvruchtig overleden den 3 Oktober 1948,  
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.



Uw goede vader is heengegaan. Bedroeft U echter niet zoozeer zulk een vader te hebben verloren, maar verheugd U er over zulk een vader gehad te hebben.

Hij was eenvoudig, de ijdele genietingen van het leven heeft hij nooit gezocht; hij vond zijn geluk in stille plichtvervulling jegens God en zijn H. Kerk. Hij heeft U geleerd en getoond hoe schoon de arbeid is en wat arbeid en zorg vermogen. Hij heeft U opgevoed in de vrees des Heeren en U het christelijk leven doen hoogschatten en beminnen. Hij heeft U het goede voorbeeld gegeven. Daarom blijve zijn nagedachtenis bij U in eer en zegening. Vergeet hem dan niet vooral in uw gebeden.

Dierbare echtgenote en lieve kinderen, ik moet U verlaten op een oogenblik dat we meenden nog lange jaren in vrede en rust te mogen leven samen in familie O. L. Heer heeft er anders over beslist. Zijn H. Wil geschiede op aarde als in den Hemel. Doch denkt niet dat we voor goed gescheiden zijn; onzichtbaar blijven we vereenigd en van uit den Hemel zal ik U volgen op uw levenspaden. Ik zal van uit den Hemel veel voor U bidden bij God; maar bidt gij ook voor mij. Vaart allen wel hier op aarde maar leeft schoon als goede christenen — Tot weerziens!

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer!

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.