

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

†

BID GOD VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

**OMER VANDE VELDE**

zoon van wijlen

**PETRUS EN COLETA SPITAELS**

geboren te Nederbrakel den 15 Juni 1908

en godvruchtig overleden te Wortel

den 30 April 1942.

Versterkt door de H.H. Sacramenter. der stervenden.

---

Waarom was mijne kwaal zonder hoop en zonder  
genezing? Jer. 15-18

De Almachtige heeft het tegenwoordige leven met  
kwellingen vervuld om ons de waarde van het toe-  
komende leven te doen kennen; maar zalig is de  
mensch die deze kwellingen met verdueligheid lijdt,  
want daar hij een beproefde is geworden zal hij de  
kroon des levens ontvangen! H. Eph. Jac I-12

Omdat gij aangenaam waart aan God, was het  
noodig dat gij beproeft wierdet. Tob. X-11-12

Ik werd ziek en er was niemand die mij helpen  
kon; de sterkte mijns lichaams verliet mij en al mijn  
krachten verdwenen.

Duurbare Familieleden en vrienden ik verlaat een  
leven vol ellenden voor het leven van eeuwige rust  
vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U!  
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid!  
300 dagen afl

Bid de vier akten. (12 jaar afl.)